

NIMROS vandring i Eyne-dalen den 15 juni 2023

Efter en tidig avfärd från resp hem var vi 16 personer (Nimrosar inkl. barnbarn och vänner) som mötte Kim Falck vid den stora parkeringsplatsen i ukanten av Mont Louis vid 10-tiden på morgonen. Kim är auktoriserad bergsguide och välkänd för många Nimrosor. Efter att ha löst logistiken att ha rätt antal bilar på rätt plats vid avgång resp återkomst efter vandringen, bar det iväg. Vi var alla glada och sken i kapp med solen.

Vår vandring började i "uppförlut" på ca 1600 m höjd. Intressant information om djur och natur i Eyne-dalen ackompanjerades av livliga samtal. Naturen var frodigt grön, det hade regnat nästan oavbruten i tre veckor. Växter, som kan bota sjukdomar, kan ha sina falska "tvillingar", som kan döda både djur och människor, även i små doser. För människor torde detta inte vara något att oroa sig över, man får inte plocka växter här! Azaleorna var tyvärr lite ledsna, de har fått för lite sol och hade inte hunnit slå ut i full blom. Många knoppar var vissna, det har varit mycket kallt i vinter och ingen snö. Snö isolerar azaleorna från frost. Utan tillräckligt snötäcke, så fryser azaleorna.

Efter några timmars vandring och på ca 300 m högre höjd än vi startade på, bredde vi ut oss på en vacker och solig plats för att inta våra medhavda lunchpaket. För att Kim skulle vara säker på att vi var mätta, bjöd han oss på god hjortkorv, fantastiskt god fårost, gott vin och kaffe. Tankade med ny energi började vi vandringen tillbaka, som då gick i nerförslut.

10 av oss fortsatte sedan i bil till thermalbadet i Llo, medan övriga styrde sina fordon i hemriktning. 35 gradigt behagligt vatten skänkte en trött kropp den avslappning den behövde.

God middag med goda viner på en trevlig restaurang avslutade denna härliga Nimros-dag. Kim anslöt till middagen.

Med några steg nådde vi hotellrummen, som Borghild och Lennart bokat för övernattnig. Det var skönt att inta horisontalläge efter en lång, glädjerik och innehållsrik dag.





Ur minnet till datorns tangentbord - Eva
Foton - Borghild och Katarina